

ROMEINEN IX-XI

*Israëls Geschriften*

&

*Gods karakter*

# ROMEINEN IX-XI

## Opbouw & structuur van Paulus' 3 ledig antwoord

- **Gods roeping en 'samenstelling' van Israel** (9:1-29)
  - a) niet elke Israëliet maakt deel uit van Israel (de natie Israel/ Israel van God)
  - b) Gods relatie met Israel is op grond van onverdiende barmhartigheid en niet gerechtigheid
- **Israëls reactie op het evangelie** (9:30-10:21)
  - a) Israëls misplaatst jagen naar gerechtigheid
  - b) Christus overstijgt de goede gave van de Torah
  - c) Het probleem is niet Gods gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet
- **De prioriteit v/h Israel van God - in Christus en *niet Torah* - blijft behouden** (11:1-36)
  - a) God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
  - b) Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden
- **Dank & aanbidding voor Gods ondoorgrondelijke wijsheid** (11:25-36)

# ROMEINEN IX-XI

## Het probleem is niet gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet

‘Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’.

Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want dezelfde Heer van allen is rijk jegens allen die Hem aanroepen: ‘want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden worden’.

Hoe zullen zij nu Hem aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven in Hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden zijn? zoals geschreven staat:

‘Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen’.

‘Maar niet allen hebben het evangelie gehoorzaamd. Want Jesaja zegt: ‘Heer, wie heeft onze prediking geloofd?’ Dus is het geloof uit de prediking, en de prediking door het woord van Christus.

Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: ‘Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk’. Maar ik zeg: Heeft Israel het niet verstaan? In de eerste plaats

zegt Mozes: ‘Ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken’. Maar Jesaja waagt het te zeggen: ‘Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden aan hen die niet naar Mij vroegen’.

Maar tot Israel zegt Hij:

‘De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk!’

(Rm.10:11-21)

# ROMEINEN IX-XI

## Het probleem is niet gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet

'Maar niet allen hebben het evangelie gehoorzaamd. Want Jesaja zegt: 'Heer, wie heeft onze prediking geloofd?' Dus is het geloof uit de prediking, en de prediking door het woord van Christus. Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: 'Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk'. Maar ik zeg: Heeft Israel het niet verstaan? In de eerste plaats zegt Mozes: 'Ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken'. Maar Jesaja waagt het te zeggen: 'Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden aan hen die niet naar Mij vroegen'. Maar tot Israel zegt Hij: 'De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.'

(Rm.10:16-21)

- ❖ Torah gerechtigheid najagen nu **Jezus** *het einde v/d Torah* is gekomen → **AFGODERIJ**
- ❖ God heeft iets nieuws gedaan in **Jezus** dat *voorbij de Torah* gaat → **vertrouw op Hem!**
- ❖ *Net als in Jesaja zijn dagen*, hebben velen Gods aankondiging tot uitredding *niet geloofd!*
- ❖ Menen het beter te weten dan God en blijven aanhoudend volharden in eigenwijsheid

# ROMEINEN IX-XI

## Het probleem is niet gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet

'Maar niet allen hebben het evangelie gehoorzaamd. Want Jesaja zegt: 'Heer, wie heeft onze prediking geloofd?' Dus is het geloof uit de prediking, en de prediking door het woord van Christus. Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: 'Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk'. Maar ik zeg: Heeft Israel het niet verstaan? In de eerste plaats zegt Mozes: 'Ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken'. Maar Jesaja waagt het te zeggen: 'Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden aan hen die niet naar Mij vroegen'. Maar tot Israel zegt Hij: 'De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.'

(Rm.10:16-21)

- ❖ Ligt nog steeds zéér moeilijk voor Messias belijdende Joden die de Torah blijvend naleven
- ❖ De nieuwe identiteit is **NU** in Christus → etnische afkomst heeft geen betekenis meer!
- ❖ Velen haken af omwille v/d *schokkende onwaarschijnlijke inhoud* v/h **goede nieuws**...

# ROMEINEN IX-XI

## Het probleem is niet gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet

Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God. Want er staat geschreven: 'Ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan, en het inzicht van de verstandigen te niet doen'. Waar is de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze eeuw? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is gekomen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking te behouden hen die geloven. Immers, Joden begeren tekenen en Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken Christus, de Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot vallen en voor volken een dwaasheid, maar voor de geroepenen zelf, zowel Joden als Grieken, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God; want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen!

(1Kor.1:18-25)

❖ Opnieuw 4 achtereenvolgende citaten/ verwijzingen ➡ Jesaja 29:14; 19:12; 33:18; 44:25

# ROMEINEN IX-XI

## Het probleem is niet gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet

'Maar niet allen hebben het evangelie gehoorzaamd. Want Jesaja zegt: 'Heer, wie heeft onze prediking geloofd?' Dus is het geloof uit de prediking, en de prediking door het woord van Christus. Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: 'Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk'. Maar ik zeg: Heeft Israel het niet verstaan? In de eerste plaats zegt Mozes: 'Ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken'. Maar Jesaja waagt het te zeggen: 'Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden aan hen die niet naar Mij vroegen'. Maar tot Israel zegt Hij: 'De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.'

(Rm.10:16-21)

- ❖ Gezien Jezus komst & hemelvaart en de gezonden boodschappers *zijn ze niet onwetend*
- ❖ **Niet gehoord?!** → God heeft van 'bij het begin' de intentie om 'gehoord' te worden
- ❖ Psalm 19: De schepping draagt een boodschap uit → **evangelie?!** *vrije toepassing?*

# ROMEINEN IX-XI

## Gods vastberadenheid tot heldere communicatie wereldwijd!

'De hemel vertelt Gods eer, het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen.  
De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere.

Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord.

toch klinkt hun boodschap over heel de aarde, hun getuigenis tot aan het einde van de wereld.

De wet van Jahweh is volmaakt, zij brengt de ziel tot inkeer; het getuigenis van Jahweh is betrouwbaar,

zij geeft de onwetenden wijsheid. De bevelen van Jahweh zijn recht, zij verblijden het hart;

het gebod van Jahweh is zuiver, het verlicht de ogen. Ook wordt Uw dienaar daardoor vermaand,

in het houden ervan ligt een rijke beloning. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking

van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, Jahweh, mijn rots en mijn Verlosser!

(Ps.19:1-4,7,8,11,14)

- ❖ De hemelen demonstreren **Gods verlangen** om wereldwijd te communiceren
- ❖ Een verlangen dat later belichaamd wordt in de heldere communicatie door **de Torah**
- ❖ Met de intentie om mensen tot inkeer te brengen en waarlijk leven te schenken!



# ROMEINEN IX-XI

## Gods vastberadenheid tot heldere communicatie wereldwijd!

'De hemel vertelt Gods eer, het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen.  
De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere.

Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord.

toch klinkt hun boodschap over heel de aarde, hun getuigenis tot aan het einde van de wereld.

De wet van Jahweh is volmaakt, zij brengt de ziel tot inkeer; het getuigenis van Jahweh is betrouwbaar,

zij geeft de onwetenden wijsheid. De bevelen van Jahweh zijn recht, zij verblijden het hart;

het gebod van Jahweh is zuiver, het verlicht de ogen. Ook wordt Uw dienaar daardoor vermaand,

in het houden ervan ligt een rijke beloning. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking

van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, Jahweh, mijn rots en mijn Verlosser!

(Ps.19:1-4,7,8,11,14)

- ❖ De hemelen demonstreren **Gods verlangen** om wereldwijd te communiceren
- ❖ Een verlangen dat later belichaamd wordt in de heldere communicatie door **de Torah**
- ❖ *hoeveel te meer nu Christus de Torah overstijgt, en Gods nieuwe schepping begonnen is!*

# ROMEINEN IX-XI

## Gods vastberadenheid tot heldere communicatie wereldwijd!

'De hemel vertelt Gods eer, het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen.  
De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere.

Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord.

toch klinkt hun boodschap over heel de aarde, hun getuigenis tot aan het einde van de wereld.

De wet van Jahweh is volmaakt, zij brengt de ziel tot inkeer; het getuigenis van Jahweh is betrouwbaar,

zij geeft de onwetenden wijsheid. De bevelen van Jahweh zijn recht, zij verblijden het hart;

het gebod van Jahweh is zuiver, het verlicht de ogen. Ook wordt Uw dienaar daardoor vermaand,

in het houden ervan ligt een rijke beloning. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking

van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, Jahweh, mijn rots en mijn Verlosser!

(Ps.19:1-4,7,8,11,14)

❖ Paulus zinspeelt op Psalm 19 in de brief aan Fillipi wat ons 'eindtijd' getuigenis betreft:

'Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertoont,' (Fil.2:14-16)

# ROMEINEN IX-XI

## Het probleem is niet gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet

'Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: 'Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk'. Maar ik zeg: Heeft Israel het niet verstaan? In de eerste plaats zegt Mozes: 'Ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken'. Maar Jesaja waagt het te zeggen: 'Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden aan hen die niet naar Mij vroegen'. Maar tot Israel zegt Hij: 'De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk''

(Rm.10:17-21)

❖ Paulus had reeds het goede nieuws doorheen het Oost Romeinse rijk verkondigd:

'zodat ik, van Jeruzalem af en rondom tot Illyrië toe, de verkondiging van het evangelie van Christus heb voleindigd, en er een eer in heb gesteld het evangelie te verkondigen daar waar Christus nog niet genoemd was,' (Rm.15:19,20)

❖ Was trouwens de aanleiding tot zijn schrijven, *hij wou nu zo graag het Westen bereiken!*

# ROMEINEN IX-XI

## Het probleem is niet gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet

'Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: 'Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk'. Maar ik zeg: Heeft Israel het niet verstaan? In de eerste plaats zegt Mozes: 'Ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken'. Maar Jesaja waagt het te zeggen: 'Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden aan hen die niet naar Mij vroegen'. Maar tot Israel zegt Hij: 'De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk''

(Rm.10:17-21)

- ❖ **Niet begrepen?** ➡ 1<sup>e</sup> exodus bij de intocht (Dt.32) ➡ ballingschap ➡ 2<sup>e</sup> exodus (Jes.65)
- ❖ Dt.32:21: na-ijverig door Israëls afgoderij, zou God hen provoceren ➡ **'onwetend volk'**
- ❖ Vanaf Richteren tot de ballingschap ➡ wijze waarop Jahweh Israel tot inkeer wil brengen
- ❖ Vanaf Mozes tot de ballingschap had dit steeds betrekking op de zegen v/h **beloofde land**

# ROMEINEN IX-XI

## Het probleem is niet gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet

'Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: 'Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk'. Maar ik zeg: Heeft Israel het niet verstaan? In de eerste plaats zegt Mozes: 'Ik zal uw jaloesheid opwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken'. Maar Jesaja waagt het te zeggen: 'Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden aan hen die niet naar Mij vroegen'. Maar tot Israel zegt Hij: 'De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk''

(Rm.10:17-21)

- ❖ **Nu Christus gekomen is**, heeft dit betrekking op de eindtijdzegeningen: **leven & Geest**
- ❖ Onwetende 'niet mijn volk' heidenen ontvangen **hun eindtijdzegeningen** → provocatie..
- ❖ onderbouwing: Jes.65:1,2 → laatste woorden van Jesaja tot Israel **na de ballingschap**
- ❖ **Omwille v/d beloftes**, laat God zich nu vinden → afgodisch eigenwijs *Israel, dat niet zoekt*

# ROMEINEN IX-XI

## Het probleem is niet gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet

'Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: 'Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk'. Maar ik zeg: Heeft Israel het niet verstaan? In de eerste plaats zegt Mozes: 'Ik zal uw jaloesheid opwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken'. Maar Jesaja waagt het te zeggen: 'Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden aan hen die niet naar Mij vroegen'. Maar tot Israel zegt Hij: 'De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk''

(Rm.10:17-21)

- ❖ Nu de dienaar van Jahweh de 2<sup>e</sup> exodus heeft volbracht → **'niet mijn volk' heidenen**
- ❖ Jahweh laat zich **NU** vinden → evangelie → 'heidenen' die God niet zochten & vroegen!
- ❖ Een wel zeer ironische vervulling van Gods belofte *om Israel te prikkelen tot bekering...*
- ❖ **'boek Handelingen'** → geprikkeld/geïrriteerd door reactie v/d heidenen op het evangelie

# ROMEINEN IX-XI

## Het probleem is niet gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet

'Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: 'Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk'. Maar ik zeg: Heeft Israel het niet verstaan? In de eerste plaats zegt Mozes: 'Ik zal uw jaloesheid opwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken'. Maar Jesaja waagt het te zeggen: 'Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden aan hen die niet naar Mij vroegen'. Maar tot Israel zegt Hij: 'De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk''

(Rm.10:17-21)

- ❖ Conclusie hoofdstuk 10 → **Israëls problematiek is niet aan God te wijten!**
- ❖ boodschappers zijn uitgegaan, klaar & duidelijk, *betoont wat Hij kan doen onder heidenen*
- ❖ In hun **Torah ijver** zijn zij over Jezus gestruikeld die ook hun 'fundamentsteen' kon zijn
- ❖ God is zijn beloftes nagekomen in Jezus, *vooral de nieuwe exodus beloftes uit Jesaja*

# ROMEINEN IX-XI

## Het probleem is niet gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet

'Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: 'Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk'. Maar ik zeg: Heeft Israel het niet verstaan? In de eerste plaats zegt Mozes: 'Ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken'. Maar Jesaja waagt het te zeggen: 'Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden aan hen die niet naar Mij vroegen'. Maar tot Israel zegt Hij: 'De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk''

(Rm.10:17-21)

- ❖ Israëls tragedie is hun onwetende ijver en weigerende houding om zich te onderwerpen
- ❖ **Geen zwart wit verhaal:** *Paulus heeft het niet over mensen die er nog niet aan uit zijn!*
- ❖ Paulus doelt op allen die **vijandig & moordzuchtig** zijn uit **blinde ijver** voor de **tradities**
- ❖ **Maar ondanks alles strekt God zijn handen blijvend in genade uit naar hen allen**
- ❖ Paulus weet door zijn 'weg naar Damaskus' - ervaring waar hij het over heeft. . .



# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

'de vraag is nu: Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren heeft gekend.

Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij Israel bij God aanklaagt:

'Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven'. Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tot hem? 'Ik heb Mij zeventuizend mannen doen overblijven, die hun knie voor Baal niet gebogen hebben'. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer!

(Rm.11:1-6)

- ❖ Nee, *als je maar goed beseft dat God de criteria bepaalt* wat het betekent 'Israel' te zijn!
- ❖ Tot op Jezus ➡ besnijdenis, spijswetten, sabbatviering ➡ grensmarkering t.a.v. volken
- ❖ God heeft zijn volk niet verstoten er is een 'overblijfsel' naar Gods belofte! ➡ **Zie maar: ik!**

# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

'de vraag is nu: Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren heeft gekend.

Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij Israel bij God aanklaagt:

'Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven'. Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tot hem? 'Ik heb Mij zeventuizend mannen doen overblijven, die hun knie voor Baal niet gebogen hebben'. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer.'

(Rm.11:1-6)

❖ onderbouwing ➡ aanhaling / verwijzing naar 1 Samuel 12:22 - Psalm 94:14

'...maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.' (1Sam.8:7)

'Want Jahweh zal Zijn volk niet verstoten, omwille van Zijn grote Naam, omdat het Jahweh behaagd heeft u voor Hem tot een volk te maken.'

# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

'de vraag is nu: Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren heeft gekend.

Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij Israel bij God aanklaagt:

'Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven'. Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tot hem? 'Ik heb Mij zeventuizend mannen doen overblijven, die hun knie voor Baal niet gebogen hebben'. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer.'

(Rm.11:1-6)

❖ onderbouwing ➡ aanhaling / verwijzing naar 1 Samuel 12:22

'Want Jahweh zal Zijn volk niet verstoten, omwille van Zijn grote Naam, omdat het Jahweh behaagd heeft u voor Hem tot een volk te maken.'

❖ Ondanks dat Israel hun Koning afvallig is geworden **zal Jahweh hen getrouw blijven**

# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

'de vraag is nu: Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren heeft gekend.

Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij Israel bij God aanklaagt:

'Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven'. Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tot hem? 'Ik heb Mij zeventuizend mannen doen overblijven, die hun knie voor Baal niet gebogen hebben'. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer.'

(Rm.11:1-6)

❖ onderbouwing ➡ aanhaling / verwijzing naar 1 Samuel 12:22

'Want Jahweh zal Zijn volk niet verstoten, omwille van Zijn grote Naam, omdat het Jahweh behaagd heeft u voor Hem tot een volk te maken.'

❖ Jahweh blijft hen ondanks alles trouw doorheen de geschiedenis: **Exodus - Maleachi**

# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

'de vraag is nu: Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren heeft gekend.

Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij Israel bij God aanklaagt:

'Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven'. Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tot hem? 'Ik heb Mij zeventuizend mannen doen overblijven, die hun knie voor Baal niet gebogen hebben'. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer!

(Rm.11:1-6)

'Hoelang nog zullen de goddelozen, o Jahweh, hoelang nog zullen de goddelozen juichen? Zij smalen, spreken verwaten taal, al die bedrijvers van ongerechtigheid voeren een hoog woord; uw volk, o Jahweh, vertreden zij, en uw erfdeel verdrukken zij; weduwe en vreemdeling doden zij, en wezen vermoorden zij; zij zeggen: Jahweh ziet het niet, de God van Jakob merkt het niet.'

(Ps.94:3-7)

# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

'de vraag is nu: Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren heeft gekend.

Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij Israel bij God aanklaagt:

'Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven'. Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tot hem? 'Ik heb Mij zeventuizend mannen doen overblijven, die hun knie voor Baal niet gebogen hebben'. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer.'

(Rm.11:1-6)

'Welzalgig de man die U tuchtigt, Jahweh, en die U onderwijst uit Uw wet.

Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt.

Want Jahweh zal Zijn volk niet verstoten, Hij zal Zijn erfdeel niet opgeven.'

(Ps.94:12-14)

❖ Jahweh tuchtigt hen die menen dat Hij niks geeft om de rampzalige toestand van Zijn volk

# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

'de vraag is nu: Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren heeft gekend.

Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij Israel bij God aanklaagt:

'Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven'. Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tot hem? 'Ik heb Mij zeventuizend mannen doen overblijven, die hun knie voor Baal niet gebogen hebben'. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer!

(Rm.11:1-6)

- ❖ Paulus & medebroeders waren het slachtoffer van moorddadige vijandigheid ➡ **ELIA**
- ❖ Vanaf het moment dat zij uitgesloten worden uit de synagoge ➡ **illegale godsdienst**
- ❖ Ook de broeders uit de volken kregen het hard te verduren door hun volksgenoten...

# ROMEINEN IX-XI

**God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven**

'Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn in Christus Jezus, omdat ook u van uw eigen landgenoten hetzelfde hebt geleden zoals ook zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als de profeten gedood en ons verdreven hebben. Ook behagen zij God niet en zijn tegen alle mensen, terwijl zij ons verhinderen tot de volken te spreken opdat zij behouden worden; zodat zij altijd de maat van hun zonden vol maken. Maar de toorn is over hen gekomen tot het einde toe.'

(1Th.2:14-16)



# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

'de vraag is nu: Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren heeft gekend.

Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij Israel bij God aanklaagt:

'Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven'. Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tot hem? 'Ik heb Mij zeventuizend mannen doen overblijven, die hun knie voor Baal niet gebogen hebben'. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer.

(Rm.11:1-6)

- ❖ Paulus & medebroeders waren **vaak** het slachtoffer van moorddadige vijandigheid
- ❖ Net zoals Elia werden ook zij vervolgd door hun volksgenoten en *voelden zich eenzaam*
- ❖ Elia, de verstotene, moest leren dat God toen een 'voltallig' overblijfsel had, zo ook **NU**
- ❖ Ondanks hun aanhoudende vijandigheid heeft God hen nog steeds niet verstoten...

# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

'de vraag is nu: Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren heeft gekend.

Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij Israel bij God aanklaagt:

'Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven'. Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tot hem? 'Ik heb Mij zeventuizend mannen doen overblijven, die hun knie voor Baal niet gebogen hebben'. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer!

(Rm.11:1-6)

- ❖ Zoals bij Abraham & aartsvaders is er naar Gods uitverkiezende genade *een overblijfsel*
- ❖ Allen die het **evangelie gehoorzamen** betonen *Gods uitverkorenen te zijn in Christus*

'Maar niet allen hebben het evangelie gehoorzaamd. Want Jesaja zegt: 'Heer, wie heeft onze prediking geloofd?'" (Rm.10:16)

# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

'de vraag is nu: Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren heeft gekend.

Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij Israel bij God aanklaagt:

'Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven'. Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tot hem? 'Ik heb Mij zeventuizend mannen doen overblijven, die hun knie voor Baal niet gebogen hebben'. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer.

(Rm.11:1-6)

- ❖ Let op de bewoording: **NIET** 'werken' versus geloof, **MAAR** 'werken' versus genade
- ❖ De genade van God bestaat niet in 'de gave' van geloof, maar in de wijze van behoudenis
- ❖ 'uitverkorenen' ➡ bepaalde 'categorie' mensen, **geen** 'voorbestede' individuen

# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

‘Wat dan? Wat Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen; en de overigen zijn verhard, zoals geschreven staat: ‘God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap, ogen om niet te kijken en oren om niet te horen, tot op de dag van heden’. En David zegt: ‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden; laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn’.

(Rm.11:7-10)

- ❖ Israel was door Jahweh ‘uitverkoren’ om een licht voor de volken te zijn naar de belofte
- ❖ Uitverkoren in Abraham was ‘Jakob/Israel’ bestemd het land te beëerven → overblijfsel
- ❖ Uitverkoren mag niet verward worden met ‘de behoudenis’ → rijke jongeling...
- ❖ De uitverkorenen → tot inkeer gekomen overblijfsel dat Jezus belijdt en NU uit balling is

**Wat betekent het dan om ‘uitverkoren’ te zijn in Christus?**

# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

‘Wat dan? Wat Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen; en de overigen zijn verhard, zoals geschreven staat: ‘God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap, ogen om niet te kijken en oren om niet te horen, tot op de dag van heden’. En David zegt: ‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden; laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn’.

(Rm.11:7-10)

- ❖ De Heer Jezus is uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld (Ef.1:9-11)
- ❖ Hij zal de hele schepping verlossen & herstellen naar Gods voorbestemde bedoelingen
- ❖ Wie het goede nieuws gehoorzaamt, deelt in **ZIJN** uitverkiezing ➡ **doel v/d schepping**
- ❖ **Christus is voorbestemd**, *geen individuen*, maar wij delen in **ZIJN** bestemming

# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

‘Wat dan? Wat Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen; en de overigen zijn verhard, zoals geschreven staat: ‘God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap, ogen om niet te kijken en oren om niet te horen, tot op de dag van heden’. En David zegt: ‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden; laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn’.

(Rm.11:7-10)

- ❖ God verkiest Abraham ➡ aartsvaders & Jakob/Israel *in functie van dit grote reddingsplan*
- ❖ Israel is door Jahweh ‘uitverkoren’ om een licht voor de volken te zijn *naar de belofte*
- ❖ Israel kan die verkiezing *afwijzen* en kennen hoogte & laagtepunten in hun geschiedenis
- ❖ De meeste Davidische vorsten leven niet naar de roeping een licht voor de volken te zijn
- ❖ Ondanks alles doet de Torah zijn werk en bewaart een getuigenis tot de belofte komt

# ROMEINEN IX-XI

## God heeft zijn belofte om *een overblijfsel* te redden niet opgegeven

‘Wat dan? Wat Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen; en de overigen zijn verhard, zoals geschreven staat: ‘God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap, ogen om niet te kijken en oren om niet te horen, tot op de dag van heden’. En David zegt: ‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden; laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn’.

(Rm.11:7-10)

- ❖ Zegen komt door Abraham → Jezus moet onder Israel geboren worden *naar de belofte*
- ❖ *Zelfs al moet God werken door een volk dat herhaaldelijk rebels en onbuigzaam is!*
- ❖ God zal ondanks alles de belofte nakomen, de zegen voor alle volken in Jezus brengen
- ❖ Alleen het gelovig overblijfsel deelt in die zegen, de overigen zijn onder Gods verharding
- ❖ De nadere verklaring voor deze verharding volgt, hoe kan het ook anders, uit Jesaja 29...

ROMEINEN IX-XI

*Israëls Geschriften*

&

*Gods karakter*